

**GROEN
LINKS**
DEN HELDER

Groen!

CONTACT: GROENLINKSDENHELDER@GMAIL.COM

WWW.DENHELDER.GROENLINKS.NL

FACEBOOK.COM/GROENLINKSDENHELDER

*Mooie feestdagen en een
gezond, gelukkig en
groen 2019!*

In dit nummer:

- **Commentaar:** De soap die begroting heet pag. 2
- **Column:** 'Positieve Politiek' pag. 3
- **Alternatief Kerstverhaal** pag. 4
- **Column:** 'Knecht het Kapitaal!' pag. 6
- **Commentaar:** Hoe standvastig is hun 'visie?' pag. 7
- **Info:** Vogels voeren het jaar rond pag. 8
- **Info:** Myrrhe, toepassingen en historie pag. 9

Lees Verder op pagina 2



De soap die begroting heet

De afgelopen weken hebben in het teken gestaan van het belangrijkste raadsbesluit van het jaar: de begroting. En dat liep niet echt soepel. Omdat er pas heel laat een coalitie en college geformeerd waren, is er dit jaar geen kadernota gemaakt. Dus: we hadden geen duidelijke kaders, ambities en doelen om de begroting op te baseren.

Wat we wel hadden waren een coalitieakkoord en een grote bezuinigingsopgave. Dat beloofde niet veel goeds. Op 31 oktober hielden alle partijen hun algemene beschouwingen, die van mij hebt u in de vorige Groen! kunnen lezen.

Op 7 november moest de begroting worden vastgesteld. Na de algemene beschouwingen had het college een reactie gegeven op de inbreng van de fracties, waarna de vergadering was geschorst. Op 7 november konden de fracties dan weer reageren op de reactie van het college.

Slap en nietszeggend

Wat mij betreft gaven de wethouders slappe en nietszeggende antwoorden, waarbij door de raad de meest genoemde punten niet eens aan de orde kwamen.

Om te redden wat er te redden viel (of in ieder geval te laten weten waar GroenLinks voor staat) hebben wij een stuk of dertien moties en amendementen gemaakt. Zoals te verwachten viel, haalde bijna niets het.

Bij onze motie voor veilige fauna-passeerplaatsen zegde wethouder Duijnker toe deze in het beleid uit te voeren. Toch nog iets.

En dus kregen de maatschappelijke organisaties en de minima de rekening voor het boven water houden van Port of Den Helder en het gratis parkeren.

Een dergelijke dramatische begroting die met ruim een half miljoen uit de algemene reserve dekkend gemaakt wordt, waar bezuinigingen instaan die niet hard zijn en een meerjarenbegroting meeneemt die niet dekkend is, kan GroenLinks niet steunen. Ik heb dus tegen de begroting gestemd.

Onder curatele door provincie?

En toen werd Den Helder op het matje geroepen bij de Provincie, die toezicht houdt op de gemeentebegrotingen. De conclusie was, zoals te verwachten, dat deze begroting geen goedkeuring kreeg en dat preventief toezicht dreigde. De coalitiepartijen waren nogal laconiek en dachten dat het allemaal wel meeviel en dat ze het wel konden uitleggen. Sorry: nee, zo werkt het niet, de wet is de wet. Gelukkig wordt er nu een voorstel gemaakt om de meerjarenbegroting wel sluitend te maken vóór het einde van dit kalenderjaar. De begrotingssoap krijgt dus nog extra afleveringen . . .



Positieve Politiek

Column door Adinda de Boer

Worden dromen werkelijkheid?

'Nieuwe bezems vegen schoon. Wij gaan het beter doen!' Alleen lijkt het wel alsof het nieuwe college niet met de bezem maar met de zeis bezig geweest is. Met de hete adem van de provincie in de nek wordt er flink wat gekort. Pijnlijk gekort bij instanties die goed werk doen zoals het IVC. Mensen met een uitkering krijgen volgend jaar zoals het er nu uitziet zo'n 400 à 500 euro minder. Geld dat zij niet kunnen missen!

Dit zijn maar een paar voorbeelden uit de laatste begroting. Er is heel treffend gezegd 'het gaat niet om cijfers, maar om mensen.' Alle mensen toch? Daarom zal GroenLinks doorgaan met de luis in de pels te zijn. Daarom gaan we door met dromen, niet met doelloos een beetje vooruit fantaseren, maar dromen over zaken die werkelijkheid kunnen worden. Mag ik een paar van de mijne met u delen?

Groen is leuk

Groen doen wordt vaak als geitewollensokkengedoe gezien voor alternatievelingen. Maar Groen is nuttig. Groen is leuk! De Helderse Vallei heeft heel veel activiteiten voor kinderen. Mogen de volwassenen ook eens ervaren hoe gaaf groen is. Hoe leuk het is om je woning en tuin, diervriendelijker te maken. Hoe mooi ons lokale groen nu al is.

Als je het stadsplan bekijkt zie je mooie groenstroken die in werkelijkheid lege parken zijn waar je praktisch niemand ziet, zo saai!

Als er bomen komen in allerlei soorten, dan wordt het meteen een stuk leuker. Ik woonde in Amsterdam in de Indische buurt en in onze grote winkelstraat stonden machtige bomen. Midden in de grote stad en tegelijkertijd een heel stuk natuur. Nu hebben we heel veel onderhoudsarm laag struikgewas, ik zie het zoveel dat ik het voor u uit kan tekenen.

Bloemen geven een fijn gevoel

Je hoort vaak dat bloemen uit de tijd zijn. Den Bosch, Monnickendam om maar een paar steden te noemen denken er heel anders over en wat geeft dat meteen een fijn gevoel. Vroeger in de Vogelbuurt hadden we rozenperken en bloembakken. Nieuw Den Helder had haar prachtige park. Het Timorpark was heerlijk om te vertoeven. Zo hier en daar komen initiatieven van de grond, de volkstuinten in Nieuw Den Helder waar een heus lief pluktuintje staat. In Tuindorp wordt achter de school een tuin aangelegd. Maar die zijn niet zo zichtbaar. Laten wij een stad worden waar van de bloemenpracht genoten kan worden.

Veilige verlichting

Onze stadsverlichting is magertjes, je hoort mensen zeggen, 'ik ben bang om daar te fietsen.' Schemer tot zelfs volledige donkerheid waar de verlichting alleen op de straat gericht is en niet op het fietspad. Fiets maar eens van de Boatex over de Ravelijnbrug naar Nieuw Den Helder. Natuurlijk kunnen we niet overal energieverblindende verlichting neerzetten. Maar is er niet iets anders te bedenken? Nu blijven mensen de auto pakken terwijl we ze zo graag op de fiets willen hebben.

En over fietsen gesproken, kunnen er a.u.b. meer fietsstallingen komen, het liefst bewaakt b.v. op Willemsoord.

De nieuwe ontwikkelingen in de gaten houden en desnoods zwart op wit bewijzen wat voor negatieve uitwerking ze hebben.

Blijven dromen, blijven streven om het beste van onze mooie stad te maken.

Ik wens u allen van harte hele fijne kerstdagen toe en een in vele opzichten gelukkig nieuw jaar!

Een groene groet, Adinda de Boer

De Kerst van Jess-E* Clover

* *Environment, Energy
& Empathy*

Een alternatief kerstverhaal
geschreven door Kees de Jager



Er glinstert ijzel op de ringweg. Voorzichtig rijdt Jess-E Clover na zijn late vergadering in zijn Tesla naar huis. Moe en gefrustreerd omdat hij weinig bereikt had. 'Weg met die asielzoekers' vond de rechtse meerderheid. Hij doet 'Being Green' van Kermit the Kicker in de cd speler en rijdt ongemerkt iets harder door die opzweepende muziek.

Opeens doemen op straat twee silhouetten op. Ze zullen toch wel stilstaan? Nee, ze strompelen door, met een arm om elkaar heen. Hij toetert, remt, slipt. . . , corrigeert. . . , maar zijn Tesla glijdt langzaam door.

Als Kerst-Flappies die het mes zien naderen, kijkt het stel verstijfd van angst in de koplampen.

Jess-E's hart bonkt in zijn keel. Seconden lijken minuten te duren. Heeft ie ze geraakt? Het display meldt een lichte aanraking aan de zijkant van zijn Tesla.

'Maf-stappers,' denkt hij terwijl hij bij ze neerknielt. Het zijn een koffiekleurige man en vrouw, in schamele kledij. Asielzoekers? De vrouw is hoogzwanger. . . ook dat nog. Jess-E stamelt: 'Heeft u zich bezeerd? Ik kon er echt niets aan doen. Kom, ik breng u naar het ziekenhuis.'

Het stel krabbelt overeind. 'No hospital' zegt de man zenuwachtig. 'We have no insurance.' 'Zal ik dan de politie bellen?' Nu worden ze panisch. 'No police, we are illegal! They told us to thunder up.'

'Straks moet ik zelf ook nog upthunderen door dit akkefietje' denkt Jess-E benauwd. In gedachten ziet hij de koppen in de Telegraaf al: 'Het groene gevaar pleegt aanslag op twee donkere gelukszoekers!'

Linksdraaiende eikeltjeskoffie

Twijfelend staat Jess-E Clover bij het echtpaar. Als hij de politie belt krijgen ze nog meer narigheid,

en hijzelf slechte publiciteit. Maar hij wil ze ook niet in de kou laten staan. 'Ik breng u naar mijn huis en geef u linksdraaiende eikeltjeskoffie om warm te worden. En ik probeer opvang voor u te regelen.'

In gebrekkig Engels raken ze aan de praat. De man stelt zich voor als Jozef, en de vrouw als Maria. 'Ja hoor,' lacht Jess-E 'Van mij mag u die schuilnamen gebruiken' en geeft een vette knipoog.

Ondertussen serveert zijn vrouw het uitgehongerde stel biologische erwtensoep met vegetarische rookworst.



Terwijl Jess-E voor opvang aan het bellen is, krijgt Maria haar eerste wee. Snel opgevolgd door steeds heviger weeën. Het duo zal spoedig een trio worden. Naar het ziekenhuis kan niet, omdat dan hun illegaliteit uitkomt. Opvang lukt ook niet, niemand wil ze hebben. Maria zal in huize Clover moeten bevallen. Een bevriende groene vroedvrouw, gespecialiseerd in dwars- en links liggende baby's, komt helpen.



Time-out

Vijf uur 's nachts. De hele nacht hebben ze met z'n allen zitten puffen. Jess-E is bekaf en heeft een time out nodig. Hij schenkt zichzelf een Drentse Turf Whisky in en gaat buiten roken. Hij was gestopt, maar in de keukenlade lag nog een oud pakje. Beurtelings neemt hij een slok vuurwater, ademt de vrieslucht in, en inhaleert diep de helse dampen van de heilige St. Nicotinus, die hij vermengd heeft met de beste Marokkaanse hash.

De bevalling is in volle gang bij Maria. Jess-E is weer naar binnen gegaan. Hank Bosk van Z66 liep namelijk langs en bulderde: 'Roken is hier verboden, want je staat binnen 1 kilometer afstand van de stadhuis ingang!'



De bevalling

In de blauwzwarte lucht van de winternacht verschijnt het felle licht van een grote ster. Jess-E hoort het geklap-wiek van honderden witte duiven naderbij komen. Hij schudt zijn hoofd zoals een hond die uit het water komt.

'Ben ik oververmoeid, had ik die wiet niet moeten nemen?' Hij rilt, maar voelt tegelijk rust en kracht over zich komen. De wereld zal verbeteren, ook zonder zijn meet-ups. Hij weet het zeker.

De rust wordt doorbroken door een oerkreet van Maria. Even later twinkelt het gehuil van een pasgeboren baby door de nacht.

Jess-E ziet Maria met het kind op haar borst liggen.



'Alles goed?' Ja, en het is een jongetje!

'Hoe willen jullie hem noemen?' vraagt mevrouw Clover vertederd.

'Hij moet Jezus heten' zegt Jozef.

Jess-E sputtert tegen: *'Jezus is tegenwoordig een stopwoordje of een krachtterm. En vroeger was er ook al een of andere Jezus, volgens mij was het de eerste rode rakker.'*

Maria antwoordt zelfverzekerd: 'Dit is de **nieuwe** Jezus. Hij gaat een einde maken aan het onrecht in de wereld en pakt tegelijkertijd ook het milieu even mee.'

Even slikt Jess-E; dat had hij graag zelf willen bereiken, maar vooruit... het gaat om het eindresultaat.



De drie wijzen

Een paar dagen later parkeren drie gepantserde limousines voor Jess-E's deur.

Kale mannen met oortjes doen de portieren open.

Jess-E schrikt: **'Pot-jan-drie-eikeltjes!**

Het partijbureau is er achter gekomen!

Nu word ik verbannen naar het politieke strafkamp van ijzig Den Helder, waar ieder ideaal wordt gesmoord in grauwe middelmaat en halfbakken beslissingen.'

Uit de limo's stappen echter drie wijze mannen: De presidenten Troemp, NetanYahoo en de Hollandse Hark Prutte! Ze hebben gehoord dat er een 'Vrededorst' geboren is. Die kunnen ze goed gebruiken, want zelf komen ze er niet meer uit.

Ze hebben cadeautjes bij zich, want dat is goed voor de relatie.

Troemp geeft een verblijfsvergunning voor zijn Mexicaanse muur, NetanYahoo het handboek 'Hoe manipuleer ik de media' en Hark Prutte overhandigt zijn veelgebruikte Pinokkio neus.

"This is not fake news, guys" brult Troemp, let's make the world great again!

NetanYahoo denkt 'Israel first' en Prutte buldert alleen maar van het lachen.

Gebroederlijk vertrekken ze om nieuwe, eerlijke afspraken te maken. Witte duiven fladderen achter hen aan.



Knecht het Kapitaal!

December feestmaand, hèt moment om terug te kijken en vooruit te kijken. Dat kan ik deze keer bondig samenvatten: we gaan in rap tempo naar de kloten! Ik denk dat iedereen begrijpt wat ik bedoel. In de jaren zeventig dacht ik dat ook vaak trouwens, maar als je gezegd bent met een positieve 'grondhouding', dan ontsnap je aan de hypochondrie van de pessimist.

Mijn linkse genen geven nog steeds een helder antwoord op de vraag 'hoe nu verder?' Iedereen zou sociaaldemocraat moeten worden! Jazeker. Het belangrijkste daarbij is het aan banden leggen van het Kapitaal. Vrije markt, geld verdienen, prima hoor, maar wel ten dienste - en niet ten koste - van samenleving en milieu. U ziet: ik hou het graag simpel. Probleem is wel dat de sociaaldemocratie (GroenLinks, SP en PvdA), juist op dit moment op haar dieptepunt is. Oorzaak: we hebben het vertrouwen van de arbeidersklasse - de 'onderkant' - vrijwel geheel verloren. Die stemmen al jaren op de herauten van de onderbuik.

Zoals Max Pam en andere commentatoren snap ik ook wel waarom. Want terwijl het oude (culturele) verheffingsideaal van de sociaaldemocratie al lang van de agenda is verdwenen, is er een veel ergere betutteling voor in de plaats gekomen: we moeten allemaal gezond leven volgens het boekje. Niets mag er meer! Genotsmiddelen, vlees... alles wat het leven nog een beetje aangenaam zou kunnen maken. Zeker als je verder niet veel te makken hebt. Terwijl iedereen tot op het bot neoliberaal geïndividualiseerd is en 'zelf zijn

boontjes moete doppen', mag je niet zelf meer weten hoe gezond of ongezond je leeft. Terwijl juist nu ongezond (en dus korter) leven juist het meest solidair, sociaal en duurzaam is. Als we allemaal 100 jaar of ouder zouden worden, zijn de (zorg/aow) kosten en de milieubelasting niet meer te overzien. Nooit meer roken, maar wel door die-selen. Huishoudens snel van het aardgas af, maar wel onbelast vervuilend blijven doorvliegen en produceren.

Het vroege socialisme bestreed de 3 K's: Kapitaal, Kerk, Kroeg. De kerken staan reeds leeg, de kroegen wordt het leven steeds meer onmogelijk gemaakt (schand!), maar het kapitaal kan onbelast, onbeschoft, onbestraft en onbelemmerd zijn gang gaan.

De geniale Frank Zappa sloot interviews steevast af met de leus: 'tax the churches'. De strijdkreet voor 2019 moet echter zijn: 'knecht het kapitaal!'

Ik wens u een prettige jaarwisseling en een strijdbaar 2019.



Vogels voeren het jaar rond



Vogels kunt en mag u het hele jaar voeren. Houdt u van vogels, richt dan een vast plekje voor ze in, in uw tuin of op uw balkon. Een aantal soorten zoals huismus, mezen, heggenmus of roodborst zijn standvogels die niet weg trekken. Verder zijn er nog enkele vogelsoorten die in de winter bij ons komen overwinteren. Daar richten we ons als eerste op. Ze weten een lekker hapje wel te waarderen en terwijl ze uw hele buurtje afvliegen komen ze om de ca. 20 minuten terug om te kijken of er nog een hapje te halen is.

Hoe maken we een vogelhofje?

Nu we van het gas af moeten, worden de komende tijd de huizen eerst van boven potdicht gemaakt om de warmte die nodig is ook vast te kunnen houden. Daarna wordt een geïsoleerde schil rondom het huis getrokken waar de vogels ook geen ruimte vinden om in te kunnen broeden en de koude winter nachten in kunnen overleven. Dat wordt dus stil in en om uw huis. Maar dat laten we natuurlijk niet toe. Onze vogels maken het ook gezellig. Dat wilt u graag behouden. **Een oplossing is een huismushofje**

zoals er 5 in Tuindorp zijn geplaatst. Voor uw tuin

of balkon kan het wat kleiner en minder robuust. We noemen het ons "vogelhofje".

Als basis nemen we een 2 zits bankje of brede stoel die u op het zuiden tot zuidwesten richt. Daaromheen maken we een hegje van Liguster en/of van coniferen. Zet ze desnoods elk in een grote pot zodat u een flexibele haag om uw stoel of bank kunt maken. Leef u uit en wees creatief. U kunt ook kant en klare gaaspanelen met klimop kopen, met de klimop er al ingegroeid. Om te voorkomen dat u op een gegeven moment tegen een metershoge heg aan staat te kijken die u niet meer kunt onderhouden, houdt u de heg met de elektrische heggenschaar op een hoogte van minimaal 1,2 en maximaal 1,5 meter hoogte.

U heeft dan een beschut plekje om te kunnen ontspannen en de vogels een

plekje om in te schuilen, voedsel in te zoeken, contact met elkaar te maken en misschien wel in te broeden. Op de grond zetten we twee grote bakken met in één water om te kunnen drinken en te badderen en in de andere bak zand om een stofbad in te nemen. Op een houten paal met PVC pijp er om heen (om te voorkomen dat muizen en ratten in de kooi erboven kunnen komen) schroeft u een ronde plaat van 50 cm rond. U koopt een groen geplastificeerd gaaspaneel van 150 cm lang en 80 cm breed met vierkante gaten van 5 x 5 cm en maakt hier een ronde drum van 50 cm rond van, die u met o.a. tiewraps vast zet op de ronde bodem. Bovenop de drum komt een tweede plaat van 50 cm rond die het dak wordt. Zet deze ook weer vast met lange tiewraps. Knip een flink deurtje in de drum, of laat mij dat voor u doen. Draai indraaiogen aan de onderkant van het dakje waaraan u voederautomaten kunt hangen. Wel 10 cm. van de kant houden, anders trekken de kauwen het eruit. Afwerken d.m.v. verven want het oog wil ook wat en vooral schaars voeren om eerst uw kleine vogels aan te trekken. U ziet zelf wel of u meer moet gaan voeren. Ligt er 's avonds nog voer, verminder dit of

neem een gigant voeder waar meerdere kilo's voer in kan. Voer ook in het broedseizoen. De jongen krijgen dan de insecten en de ouders uw voer en er komen flinke aantallen jongen groot op deze wijze.

Koop bij Vivara of het tuincentrum enkele nestkasten en hang deze minstens 5 meter verderop op minimaal 3 meter hoogte. U een ontspanplek om in te lezen, de vogels te voeren enz. en de vogels een plek om veilig voedsel te kunnen halen en om te schuilen en te broeden. Leef u vooral uit om het mooiste en vogelrijkste vogelhofje te maken. Krijg ik er een foto van?

Mail naar: Fvanvliet51@hetnet.nl.

Foto: Huismushofje in wording hoek Lorenzstraat-Violenstraat.



Een visie is toch een *visie!*?

Na 10 jaar als raadslid meegedaan te hebben aan de begrotingsbehandelingen, heb ik nu de behandeling van de begroting 2019 vanaf de tribune gevolgd.

Ik moet zeggen "dit viel niet mee!"

En niet omdat de inbreng van het GroenLinks raadslid, Marije Boessenkool, me tegenviel.

Zij deed het goed.

Het uitgangspunt van GroenLinks "eerst de mensen dan de stenen" bracht zij goed over.

Eerst de mensen, dan de stenen

De inbreng van de ChristenUnie, Seniorenpartij (voorheen Vrije Socialisten en Fractie Vermoeden), Beter voor Den Helder en Michiel Wouters (voorheen fractievoorzitter van Behoorlijk Bestuur en nu wethouder voor Beter voor Den Helder) verbaasde mij.

In de vorige raadsperiode trok GroenLinks samen met hen op in "het oppositie overleg".

Het uitgangspunt was toen voor ons allen ook "eerst de mensen dan de stenen".

Nu zij in de coalitie zitten lijkt het of er ineens andere mensen zitten!

De begroting 2019 laat deze visie helemaal los. Er wordt grof bezuinigd op het sociale domein en de welzijnsinstellingen. De stedelijke vernieuwing, die veel geld opslokt, gaat gewoon door. De verbonden partijen zoals Zeestad blijven "ruim baan" houden. Dit staat haaks op wat bovengenoemde partijen in de vorige raadsperiode verkondigden.

Voor de bühne?

In de vergadering pruttelden ze (voor de bühne?) nog wel wat tegen, maar zij gingen uiteindelijk gewoon akkoord. Dit onder de noemer "wij hebben geen keus".

Natuurlijk heb je wel keus! Als je bijvoorbeeld met 2 wethouders minder gaat werken is de kaasschaaf, die organisaties in de problemen brengt, niet nodig.

Ook kan je voor mensen kiezen en het stenen stapelen nog even uitstellen tot er betere tijden komen. Kortom; Hoe werkt het nou precies?

Als je in de coalitie zit heb je ineens een andere visie dan als je in de oppositie zit?

Voor GroenLinks geldt dit niet. Een visie is een visie. Toch???

Nel Dol,

ex-raadslid nu commissielid

Doe mee! Hoe?

GroenLinks heeft in de Tweede Kamer 14 zetels. Na de gemeenteraadsverkiezingen zijn we in diverse steden de grootste partij. Er is een beweging ontstaan voor een eerlijker, socialer en duurzamer Nederland.

Onze Helderse fractie heeft gemotiveerde specialisten op elk gebied en wordt gewaardeerd voor haar visie en betrouwbaarheid.

Maar de fractie kan het niet alleen. Hulp van leden en sympathisanten blijft nodig.

WAT KUNT U DOEN?

- Geheel vrijblijvend eens langskomen bij onze fractievergadering. Mail ons vantevoren.
- **Ad hoc of regelmatig, maar altijd vrijblijvend, helpen met klusjes.** Mail naar ons secretariaat: groenlinksdenhelder@gmail.com
- **Lid worden:** <https://wordlid.groenlinks.nl>

Een lidmaatschap verplicht u tot niets, maar helpt ons enorm. Wij zetten ons in voor een duurzame, sociale en groene stad. Al voor € 2,- per maand wordt u lid en helpt u mee aan een duurzaam en sociaal Den Helder.

- **Vragen?** Mail naar ons raadslid:

marijeboessenkool@gmail.com

of naar :

groenlinksdenhelder@gmail.com

GROENLINKS

Den Helder, wat ben je mooi!

COLOFON

Groen!

| | |
|---------------|--|
| Teksten: | Fractie GroenLinks |
| Columns: | Adinda de Boer en Gerard Hoekmeijer |
| Foto's: | Kees de Jager en Adinda de Boer |
| Vormgeving: | www.keesdejager.com |
| Verspreiding: | Secretariaat GroenLinks |

Myrrhe (Comiphora myrrha)



door
Marja
Timmers



De naam "commiphora" is afgeleid uit het Griekse woord "kommi", wat kleefstof betekent, en "phoros", wat dragen betekent. Arabieren noemen bitter "myr". De commiphora myrrha groeit als wilde plant in droge woestijngebieden en komt van oorsprong waarschijnlijk uit Somalië. De struik blijft altijd groen. Ze komen voor in

Zuid- en Oost-Afrika, Saoedi-Arabië, tot in India. De mirrestruik heeft scherpe takdorens die haaks op de stengel staan en waardoor de plant een grillig uiterlijk heeft. De struik kan 2 meter hoog worden en heeft een gebogen stam. Er wordt wel gezegd "als een vrouw die krom staat van de barenswéeën."

Aan de takdorens zitten blaadjes die ongeveer 2 centimeter groot zijn. De meeste mirrestruiken hebben kleine groenig-witte bloemen.

Hars:

Voor het winnen van de hars, die in de woestijn vanzelf naar buiten sijpelt, wordt de stam aangesneden. Net als bij rubberbomen lopen de harsgangen langzaam leeg.

Medicinale werking:

Al in de oudheid werd mirre gebruikt als geneesmiddel. Meestal tegen mondinfecties, kiespijn, hoofdpijn en ontstekingen van de slijmvliezen. Als je een klontje mirre in je mond steekt, lost er meteen iets van de hars op en proef je een bittere smaak. De bittere looistoffen trekken in de slijmvlies van het tandvlees en mondholte en gaan ontstekingen tegen.

Daarnaast heeft mirre een desinfecterende en wondgenezende werking.

Gebruik van mirrehars:

Mirrehars werd gebruikt in erediensden in Zuid-Arabisch landen en bracht veel geld op. Het werd samen met wierook gebruikt als rookoffer voor de goden. Daarnaast werd het gebruikt om levende mensen te eren en werd de prikkelende geur van hars gebruikt op feesten. Ook werd mirre gebruikt voor het balsemen van mummies, en voor schoonheidsmiddelen, gebitsverzorging en parfums. Het bleef als schoonheidsmiddel jaren in zwang.

Een mooi verhaal gaat over de oogverblindende mooie **Nefertete** -we zitten rond 1570 voor Christus- die een fervent gebruikster was van mirrehars. Haar gasten kregen een zalfkegel op het hoofd met een mengsel van dierenvet met mirrehars en andere geurende kruiden. De hars smolt door de warmte van het hoofd en liep door het haar en over de schouders van de gasten.



Zo liepen ze als een soort geurkegels door het paleis.

Ook in **Heliopolis**, de oud-Egyptische zonnestad, had mirre een religieuze betekenis.

Op het hoogtepunt van de middag, als de zonnegod zijn hoogste kracht bereikt had, werden rookoffers met mirre gebracht. Iets zuidelijker van Heliopolis werd mirre geofferd bij de zonsopkomst.

Tijdens de periode van **Alexander de Grote** maakten ook andere landen kennis met het gebruik van mirre.

In 1922 werd het graf van **Toetanchamon** geopend. Bij het openen van de verzegelde stenen kruiken bleek dat het mengsel, dat voor 10% uit mirre bestond, nog niets van zijn kracht verloren had en geurde er op los. . .

De ontstaansgeschiedenis van de mirrestruik:

Dat de Drie Koningen goud, wierook en mirre meenamen voor het kind is algemeen bekend. Minder bekend zal zijn hoe de mirrestruik ooit ontstaan is. Daarvoor moeten we te rade gaan bij de Romeinse dichter Ovidius. Hij beschrijft de mythe over een jonkvrouw, genaamd Myrrhe. Myrrhe was hopeloos verliefd op haar vader en wilde met hem de liefde bedrijven. Dat wilde ze zo graag, dat ze er depressief van werd. Omdat het niet zo zijn kon, wilde ze zelfs zelfmoord plegen. Haar voedster voorkwam dit door haar vader met wijn te bedwelmen en Myrrhe naar zijn bed te brengen. Vele nachten bedrijven ze de liefde zonder dat haar vader weet met wie hij in bed ligt. Uit nieuwsgierigheid wie die bekoorlijke jonge vrouw wel niet is, steekt hij op een nacht een toorts aan.



Hij schrikt als hij zijn dochter herkent. Hij gaat met een zwaard achter haar aan om haar te vermoorden. Myrrhe rent weg en vlucht naar een woestijnachtig land. Ze is zwanger van haar vader en smeekt de goden om niet langer als een mens door het leven te hoeven gaan. Die wens wordt vervuld en ze verandert in een doornachtige struik. Haar tranen druisen van de takken in de vorm van kleine bolletjes hars. Na vreselijke pijnen, wordt ze geholpen door de maangodin en scheurt de stam van de struik open. Zo wordt haar zoon Adonis geboren. Hij heeft zijn schoonheid mede te danken aan de gewoonte om zich met mirre in te zalven. Myrrhe kan vanwege de doornen haar zoon niet vasthouden en moet hem laten gaan. Vanwege dat verdriet blijft de mirre hars geven.